

# ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΥΜΕ

Η ακρίβεια δεν έπεσε ξαφνικά από τον ουρανό: Για τις απώλειες ήδη περίπου στο 20% του μισθού μας λόγω των ανατιμήσεων σε όλα τα βασικά αγαθά για την επιβίωση μας, οι αφέντες μας υποστηρίζουν ότι ευθύνεται η ενεργειακή κρίση που εμφανίστηκε ξαφνικά στον αγγελικά ισορροπημένο καπιταλιστικό κόσμο της διαρκούς κρίσης/αναδιάρθρωσης. Θέλουν να ξεχάσουμε ότι όταν πριν 2 χρόνια μας κάλεσαν να κλειστούμε σπίτι και “να απολαύσουμε το cocooning/λιτή ζωή”, η ΕΚΤ εκτύπωνε χρήματα (ποσοτική χαλάρωση) ουσιαστικά για τη σωτηρία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γνωρίζοντας ότι θα δημιουργηθεί πληθωρισμός που την πληρωμή του θα την “λογαριάζαμε μετά”. Οι ίδιοι που μας καλούν σε εθνική ενότητα ενάντια στους μετανάστες, το πιο αδύναμο κομμάτι της τάξης μας, θέλουν να κλείσουμε τα μάτια στην όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των γεωπολιτικών παζαριών που έχουν οδηγήσει στην εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου. Αυτοί που εξύβριζαν ως οπισθοδρομικούς όσους αντιστεκόμασταν στην ιδιωτικοποίηση βασικών τομέων του δημοσίου, τώρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά στον μαυραγοριτισμό των βασικών παικτών του χρηματιστηρίου ενέργειας.

**Δεν πρόκειται για μια προσωρινή ανωμαλία τους συστήματος:** Η αύξηση του κόστους ζωής αποτελεί έμμεση μείωση του μισθού μας, παράγοντα βασικό, μαζί με την αύξηση του χρόνου και της έντασης της (τηλε)εργασίας μας για να ξεπεράσουν τα αφεντικά την κρίση τους διατηρώντας υψηλά τα ποσοστά κερδών τους. Μαζί με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και των ενοικίων στο στόχαστρο μπαίνει η ίδια η δυνατότητα αποταμίευσης, έτσι ώστε να μειωθεί η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων να αρνούνται τις άθλιες συνθήκες ελαστικής εργασίας που επιβάλλονται. Τα πρόστιμα και οι συνεχείς εξαναγκασμοί σε ιατρικές πράξεις όπως τα rapid test που φορτωνόμαστε το κόστος τους, δείχνουν ότι έχουν έρθει για να μείνουν στη ζωή μας, εξοντώνοντας οικονομικά τον “ανεύθυνο”/απειθαρχο πληθυσμό. Όσο για τα καινούρια “πράσινα/βιώσιμα” ρούχα του καπιταλισμού, το χρώμα τους έχει το κίτρινο της ραδιενέργειας και το γκρι των ανεμογεννητριών και είναι ολοφάνερο ότι για να τα φορέσουμε



θα καλεστούμε να πληρώσουμε όλο το πακέτο της “ενεργειακής μετάβασης”/ “κλιματικής αλλαγής”, όσο το 1% των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη θα εμπορεύονται ισοζύγια άνθρακα και θα οργανώνουν ταξίδια αναψυχής στο διάστημα.

Η ενεργειακή κρίση αποτελεί συνέχεια της υγειονομικής, δηλαδή μια απόπειρα διαχείρισης των αδιέξοδων που δημιουργεί ο καπιταλισμός μέσα από τη συνέχιση της επίθεσης στις ζωές μας: Απέναντι στα κύματα αποβλάκωσης που ξερνούν τα χρυσοπληρωμένα μέσω της “λίστας Πέτσα” ΜΜΕ, αλλά και τις άναρθρες κραυγές των φασιστών, οφείλουμε να διατηρήσουμε την κριτική μας σκέψη, ενώνοντας τις τελείες της κρίσης έτσι ώστε να διακρίνουμε τον εχθρό μας στο πρόσωπο των κρατών, των πολυεθνικών ομίλων και εν γένει τον κόσμο του κεφαλαίου. Για να σώσουμε πραγματικά την υγεία μας, υπερασπιζόμενοι/ες την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας, πρέπει να σπάσουμε την επιβαλλόμενη απομόνωση, υλική/ψυχολογική εξαθλίωση και κατασταλτική περικύκλωση, φτιάχνοντας κοινότητες αγώνα που θα επιβάλλουν να πληρώσουν το κόστος της κρίσης τα αφεντικά. Να πληρώσουν κεντρικά πολιτικά, αλλά και όπου τα συναντάμε στις δουλειές και τις γειτονίες μας, μέσα από ένα κίνημα για:

**ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΥΤΟΜΕΙΩΣΗ  
ΝΑ ΜΗ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΗ - ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ**

**ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05 19:00 ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ**

## ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ:

# Πρωταθλητές στα Κέρδη, την Εκμετάλλευση και τη Μισανθρωπιά

**Κερδίζω σημαίνει εκμεταλλεύομαι:** Τα σούπερ μάρκετ είναι οι μεγαλύτερες εγχώριες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Εισπράττουν ζεστό – μετρητό χρήμα ενώ αγοράζουν τα προς πώληση προϊόντα με πολύμηνες επιταγές και δάνεια, στραγγαλίζοντας οικονομικά και προς όφελός τους, τους πιο μικρούς παραγωγούς, μετακυλιώντας κάθε αύξηση στο καταναλωτικό κοινό, φεσώνοντας το προσωπικό και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν τους πιο κακοπληρωμένους εργαζόμενους. Ειδικά μέσα στην υγειονομική κρίση τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν αφού με κλειστό το υπόλοιπο εμπόριο, τις περισσότερες φορές λειτούργησαν ως μονοπώλιο. Όταν βάζουν λουκέτο ή παρουσιάζονται σαν ζημιώγones απλά οι ιδιοκτήτες τους βγάζουν τα κέρδη στο εξωτερικό ή τα επενδύουν σε υπεράκτιες (offshore) εταιρείες και πάνε για άλλες μπίζνες.

**Το δικαίωμα στην επιβίωση και την αξιοπρεπή διαβίωση είναι πιο σημαντικό από τη χασούρα λίγων ευρώ:** Εδώ και αρκετό καιρό πολλά σούπερ μάρκετ καλούν την αστυνομία να συλλάβει πελάτες (κυρίως γυναίκες) που προσπαθούν να αποκτήσουν είδη πρώτης ανάγκης χωρίς να πληρώσουν. Πρόσφατα ζήσαμε το συμβάν με την ηλικιωμένη κυρία στο Lidl του Ιλίου, πιο παλιά στο My Market στο Ζωγράφου και πόσες φορές ακόμη σε άλλα καταστήματα που τα γεγονότα δεν πήραν δημοσιότητα. Η διαδικασία, αν και διαφέρει ανά περίπτωση, έχει αρκετούς κοινούς παρανομαστές. Υπάρχει κάποιος υπάλληλος που παριστάνει τον πελάτη και δουλειά του είναι να παρακολουθεί και να ρουφιανεύει στους υπεύθυνους της επιχείρησης τις ύποπτες κινήσεις. Άλλες φορές, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο εκάστοτε σεκιουριτάς ή ακόμα και οικειοθελώς κάποιος νομοταγής πολίτης. Στη συνέχεια «ο παραβάτης» κρατείται παράνομα στο χώρο του σούπερ μάρκετ, τραμπουκίζεται και εξευτελίζεται δημόσια, ακόμα κι αν έχει επιστρέψει τα εμπορεύματα ή έχουν προσφερθεί να τα πληρώσουν πελάτες και πελάτισσες που παρευρίσκονται στο περιστατικό. Δεν είναι λίγες οι φορές που βιώσαμε, είτε σαν μάρτυρες είτε σαν κατηγορούμενες είτε σαν εργαζόμενοι, τη συνέχεια της ιστορίας να την αναλαμβάνει η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές

και να υπάρχουν καταδίκες για ευτελή ποσά λίγων ευρώ. Στην προσπάθεια δε να μειωθεί η χασούρα των καταστημάτων, οι υπάλληλοι απειλούνται ότι θα αφαιρεθούν από τους μισθούς τους τα απωλεσθέντα κέρδη. Μ' αυτό τον τρόπο στήνεται μια πολιτική κανιβαλισμού, δίνοντας κίνητρα στο προσωπικό να αναλάβει ρόλο ρουφιάνου, θεωρώντας υπαίτιο των περικοπών του τον κόσμο που δεν έχει χρήματα για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Τα πεταμένα, εντός των σούπερ μάρκετ, περιτυλίγματα τροφίμων δείχνουν σε πια κατάσταση έχει περιέλθει σημαντικό μέρος της κοινωνίας που αναγκάζεται να ικανοποιήσει την πείνα του κρυμμένο πίσω από τα ράφια, πριν καν φτάσει στο ταμείο, και αδυνατεί να κατανοήσει ή ντρέπεται να υποδείξει σαν πραγματικούς υπαίτιους της κατάστασής του την κυβέρνηση, και τα αφεντικά. Επισημαίνουμε τέλος, ότι μετά το κύμα αγανάκτησης που εκδηλώθηκε στην περίπτωση του Lidl, η κεντρική διοίκηση αναδιπλώθηκε και προσπάθησε να κάνει παιχνίδι στην πλάτη του καταναλωτικού κοινού παρουσιάζοντας σαν δική της κίνηση φιλανθρωπίας τη συλλογή και δωρεάν διάθεση τροφίμων που γίνεται με τα χρήματα των πελατών.

**Ας πούμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους:** Την ίδια στιγμή που τα σκάνδαλα και οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες των σούπερ μάρκετ δίνουν και παίρνουν - με τους υπόλογους να τη βγάζουν λάδι - το κράτος επιλέγει πρώτα και κύρια να πειθαρχήσει τον κόσμο των από κάτω, στοχοποιώντας όσους και όσες δεν υποτάσσονται απόλυτα στους νόμους του. Από τη δική μας πλευρά, η άρνηση σε αυτή την πειθάρχηση είναι αναπόφευκτη απλούστατα γιατί δεν τα βγάζουμε πέρα! Μέσα στην οξυμένη επίθεση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, ο μισθός μας δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, οι «προνοιακές παροχές» έχουν εξανεμιστεί, η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία έχει γίνει καθεστώς, η ανεργία βραχνάς. Την ίδια στιγμή, το κόστος ζωής έχει εκτοξευτεί. Για να το πούμε όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, όσοι και όσες δεν πληρώνουν τα βασικά είδη λόγω ανάγκης ή πληρώνουν ένα μέρος του αντιτίμου τους έχουν όλο το δίκιο με το μέρος τους!

## ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

## ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

Συνέλευση Αδιαμεσολάβητης Δράσης Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου, Ζωγράφου  
sadvkpz.espivblogs.net / sadvkpz@espiv.net

Ανοιχτή συνέλευση κάθε Δευτέρα στις 8.30μμ στην Κατάληψη Ανάλυσης, στον Βύρωνα  
Τηλέφωνο επικοινωνίας, δράσης και άμεσης παρέμβασης: 6933118700