

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

για τις ζωές μας αποφασίζουμε εμείς

«Οι ασθενείς, αφού ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας τους, έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν με την θεραπεία που προτείνεται ή να διαφωνήσουν με αυτήν και να μην την δεχτούν»

Διακήρυξη της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας στη Λισαβόνα το 1981 για τα δικαιώματα των ασθενών

Ενάμιση χρόνο μετά την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης υποτίθεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 συνεχίζουμε να βλέπουμε την υγεία μας να χειροτερεύει και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς με πρόσχημα τη σωτηρία της να εντείνονται. Οι πρώην “ήρωες” υγειονομικοί που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αντίστοιχες εργαζόμενες κι εργαζόμενοι καλούνται, με τον εκβιασμό της απόλυσης, να πληρώνουν κομμάτι του μισθού τους σε ιδιωτικά ιατρεία κάθε μήνα για να αποδείξουν ότι δεν είναι μολυσματικές μέσω rapid tests (μιας και πλέον οι ανεμβολίαστοι αποκλείονται από τα δωρεάν tests, πράγμα πολιτικά προκλητικό και υγειονομικά παράλογο). Σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που επιλέγει να μην εμβολιαστεί επιβάλλεται ένα νέο τείχος κοινωνικού αποκλεισμού (σε περίπτωση που κάποιος θεωρούσε ότι περιορισμοί και απαγορεύσεις θα επιβάλλονταν πάντα μόνο στους «άλλους», δηλαδή τους μετανάστες, και ποτέ στον ντόπιο πληθυσμό) από δημόσιους χώρους, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τον συνδικαλισμό, ανάλογα της ύπαρξης ή μη των κατάλληλων υγειονομικών πιστοποιητικών. Ο εμβολιασμός από ένα προληπτικό ιατρικό μέτρο που προϋποθέτει την ελεύθερη συναίνεση του ατόμου, μετατρέπεται σε πράξη κοινωνικού διαχωρισμού, απονομής μικροπρονομίων προς όσους τον αποδεχτούν και επιβολής μόνιμου lockdown σε όσους τον απορρίψουν.

Πώς φτάσαμε ως εδώ; Από τον Μάρτιο του 2020, είδαμε ότι για την αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας επιδημίας αναπνευστικής λοίμωξης που αποδεικνύεται πιο σοβαρή από τις συνηθισμένες, ιδιαίτερα για το ταξικά ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού, επιλέχθηκαν όχι μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας υγείας, αλλά περιορισμοί της ελευθερίας μας με την προώθηση ενός ιδεολογήματος “ατομικής ευθύνης” για μια νόσο που τα αίτια της, οι συνθήκες διάδοσης της και τα ποσοστά θνησιμότητας της είναι

κατά συντριπτικό βαθμό αποτέλεσμα όχι προσωπικών επιλογών αλλά κοινωνικών συνθηκών. Από τις αρχές του 2021, μας κάλεσαν να συμμετέχουμε στην “επιχείρηση ελευθερία”, δήθεν για να ξαναπάρουμε πίσω όσα αυταρχικά μας στέρησαν, με όχημα τον μαζικό εμβολιασμό. Τα νέα εμβόλια κατά της COVID-19 που κατασκευάστηκαν σε fast track συνθήκες μετατράπηκαν σε πανάκεια για πάσα νόσο, παραγράφοντας τα ζητήματα ασφαλείας και το γεγονός ότι είναι ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο εμπόρευμα για τις φαρμακοβιομηχανίες που λειτουργούν πρώτιστα με σκοπό το κέρδος βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.

Πολύ σύντομα το αντεπιστημονικό μιντιακό παραμύθι ότι αν εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού θα επιτευχθεί η πολυπόθητη ανοσία αγέλης άρχισε να καταρρέει. Η μη αποστειρωτική δράση (η εξασφάλιση δηλαδή πρακτικά μηδενικού ιικού φορτίου στους εμβολιασμένους ακόμη κι αν εκτεθούν στον SARS-COV2) όλων των ως τώρα εμβολίων κατά της COVID-19, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμα εθελοντικό/προληπτικό μέσο αντιμετώπισης της φονικότητας του SARS-COV2 και των μεταλλάξεων του, αλλά σε καμιά περίπτωση δε βλέπουμε να τίθεται ζήτημα αναγκαιότητας υποχρεωτικού εμβολιασμού για το ξέπέρασμα μιας κρίσης που στα μάτια μας απέχει πολύ από το να είναι αποκλειστικά υγειονομική.

Δεν υποτιμούμε την υγειονομική επικινδυνότητα της επιδημίας, ούτε μπλέκουμε με σκοταδιστικές ερμηνείες που αποδίδουν στις παγκόσμιες ελίτ μεταφυσικές υπερδυνάμεις. Όμως, οι αντιφάσεις των «ειδικών» (και η εξασφάλιση δικαστικού ακαταλόγιστου), όπως και η συνολική πανδημική διαχείριση του τελευταίου ενάμιση χρόνου (π.χ. λίγος κόσμος γνωρίζει ότι συνεχίζει να ισχύει απαγόρευση εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, εκτός ΕΕ/Σενγκεν, αποκλειστικά με κριτήριο το αν συνεισφέρουν στην εγχώρια οικονομική, εμπορική ή τουριστική δραστηριότητα) μας κάνουν αρκετά προφανές ότι, με πρόσχημα/όχημα την COVID-19, εξελίσσεται ένας παγκόσμιος κι εγχώριος σχεδιασμός υποτίμησης/αναδιάρθρωσης και βιοπολιτικού ελέγχου της καθημερινότητας. Όχι μόνο δεν ξεφύγαμε από την κρίση προ μιας δεκαετίας, αλλά η αναδιάρθρωση πλέον αγγίζει και επηρεάζει τα ίδια μας τα σώματα και τις βιολογικές μας συνθήκες. Κι όλα όσα συνοδεύουν τον «γύψο» (ακρίβεια, καταστολή, γκετοποίηση μεταναστών, φτωχοποίηση εργαζο-

μένων και ανέργων, επέκταση της ελαστικής εργασίας μέσω «καπιταλισμού των πλατφόρμων» και της τηλεργασίας) δείχνουν ότι εισερχόμαστε ακόμα βαθύτερα σε ένα βαθύ και σκοτεινό τούνελ όπου τα βασικά δικαιώματα που καθόριζαν την αστικοδημοκρατική φύση του πολιτεύματος θα αποδίδονται πλέον αναλόγως του βαθμού υποταγής και πειθάρχησης στις κρατικές ντιρεκτίβες.

Μια νέα κοινωνικά ρατσιστική κατηγοριοποίηση ανθρώπων κατασκευάζεται, όπου η άρνηση εμβολιασμού, από πολιτική/θρησκευτική επιλογή, ιατρική ανάγκη ή φόβο, σε εντάσσει στην κατηγορία του αντικοινωνικού - μολυσματικού - «ψεκασμένου» - «συνωμοσιολόγου», μια φιγούρα που η μιντιακή προπαγάνδα ταυτίζει με τις άναρθρες κραυγές των φασιστών. Αλλά αν ο προοδευτικός κόσμος συνεχίσει να κάνει τα «στραβά μάτια» στο τείχος αποκλεισμών που ορθώνεται (πιστεύοντας ότι πρόκειται για μια στιγμιαία παρεκτροπή των κυρίαρχων λόγω της πανδημίας) φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο την κοινωνική άνοδο των παραδοσιακών φασιστών. Το νέο βιοτεχνολογικό καθεστώς ελέγχου των καθημερινών μας δεδομένων (data) που φαίνεται να ορθώνεται πάνω στα ερείπια της οικονομικής/ περιβαλλοντικής κρίσης δεν είναι καθόλου άσχετο

με τις χρόνιες επιδιώξεις των αφεντικών, όπως αυτές συμπυκνώνονται στο εργασιακό ν/σ Χατζηδάκη. Σύμφωνα με την υπουργό παιδείας Κεραμέως, η αξιολόγηση ενάντια στην οποία παλεύουν οι απεργοί εκπαιδευτικοί θα επιφέρει παρακράτηση μισθού για όποιον την αρνείται και επιβράβευση μέσω μορίων, ή επιμόρφωσης για όποια την αποδέχεται και έχει θετικά αποτελέσματα. Η αντίσταση στην αξιολόγηση και τη συνεχή καταγραφή της εργασιακής διαδικασίας ήταν άλλωστε ένα από τα βασικά αιτήματα της νικηφόρας απεργίας των διανομέων της e-food.

Οφείλουμε επομένως να αγωνιστούμε άμεσα (και ταυτόχρονα μέσα από ένα συλλογικό πνεύμα αντίστασης) ενάντια στο νέο δυστοπικό σύστημα απονομής μικρο-προνομίων, αποκλεισμών και ελέγχου που φαίνεται να δοκιμάζεται τόσο στην εργασία όσο και στο σύνολο της κοινωνικής ζωής. Να αντιπαλέψουμε τον διαχωρισμό μας σε «υπεύθυνους» και «ψεκασμένους» πολίτες, με κοινούς αγώνες εμβολιασμένων - ανεμβολίαστων για δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη που δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την ανάγκη της ελευθερίας, κόντρα στην αποδεδειγμένα ανθυγιεινή και καταστρεπτική πολιτική των lockdown και των υποχρεωτικότητων.

- **Άμεση-συλλογική άρνηση επίδειξης υγειονομικών πιστοποιητικών για είσοδο σε δημόσιους χώρους, όπως και συνολικά του συστήματος απόδοσης μικροπρονομίων.**

- **Καμία αναστολή εργασίας, απόλυση, περιορισμός κίνησης, απαγόρευση εισόδου σε δημόσιο χώρο σε ανεμβολίαστους.**

- **Δωρεάν τεστ και διαθεσιμότητα κάθε είδους εμβολίου πρόληψης της COVID-19 για όσες τα επιθυμούν και τα έχουν ανάγκη. Καμία (άμεση ή έμμεση) υποχρεωτικότητα ιατρικών πράξεων στα σώματα μας.**

ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Συνέλευση Αδιαμεσολάβητης Δράσης Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου, Ζωγράφου
sadvkpz.espivblogs.net / sadvkpz@espiv.net

Ανοιχτή συνέλευση κάθε Δευτέρα στις 8.30μμ στην Κατάληψη Ανάλυση
Τηλέφωνο επικοινωνίας, δράσης και άμεσης παρέμβασης: 6933118700