

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ

Για αρχή, μείωση τιμών στα βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ...

Τα σούπερ μάρκετ είναι οι μεγαλύτερες εγχώριες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Είτε με πανδημία είτε χωρίς, οι τιμές των προϊόντων δεν καθορίζονταν ποτέ με βάση τις δικές μας ανάγκες, αλλά εις βάρος τους. Δηλαδή, όσο εμείς αγοράζουμε τα πανάκριβα εμπορεύματα για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες, τα αφεντικά των σουπερμάρκετ πλουτίζουν. Τα κέρδη αυτά ανέκαθεν προέκυπταν και προκύπτουν από τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές σε βασικά αγαθά, αλλά και από την εκμετάλλευση της εργασίας των εργαζομένων τους. Το προσωπικό, κατά κανόνα, δουλεύει σε καθεστώς μειωμένων ωραρίων, μισθών πείνας, κάτω από αφόρητη πίεση, με αδήλωτες ή και απλήρωτες υπερωρίες. Φυσικά, δε λείπουν τα εργατικά ατυχήματα και η τρομοκρατία με απολύσεις, μη καταβολές δεδουλευμένων ακόμα και επιθέσεις σε όσους τα διεκδικούσαν (βλ. market in στη βόρεια Ελλάδα) και η προτροπή για «χαμόγελα» των 300€ (βλ. my market).

Σε αυτή την ήδη ζοφερή πραγματικότητα, είδαμε να προστίθεται με την πρώτη каранτίνα η ολοκληρωτική κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, τα ελαστικά και διευρυμένα ωράρια, η έκθεση των εργαζομένων στον ιό χωρίς φυσικά να υπάρχουν επαρκή μέτρα προστασίας, η προσθήκη νέων καθηκόντων με την ευθύνη του συνεχούς καθαρισμού των καταστημάτων, καθώς και η ραγδαία αύξηση του φόρτου εργασίας. Η σκληρή και εντατικοποιημένη εργασία τους δεν είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μισθού τους, παρά μόνο τους έδωσαν τον τίτλο του «ήρωα» που μας σώζει, ενώ τα κέρδη των αφεντικών αυξήθηκαν κατά 30%. Ακόμα και το «φιλόanthρωπικό έργο» που προσφέρουν τα super market, στην πράξη εφαρμόζεται από τους πελάτες και όχι από τα εκατομμυριούχα αφεντικά τους.

Ενώ λοιπόν οι τιμές στα βασικά είδη αυξάνονται, ταυτόχρονα αυξάνεται και το συνολικό κόστος ζωής: νοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ίντερνετ, ΜΜΜ κλπ. Ο μισθός μοιάζει όλο και περισσότερο με χαρτζιλίκι, η ανεργία αυξάνεται, καταργείται η προστασία της πρώτης κατοικίας και γίνονται καθημερινότητα οι εξώσεις, κυρίως σε μετανάστες. Οποιαδήποτε υπολείμματα κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας εξαφανίζονται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα επιδόματα που κόβονται, η αδυναμία πρόσβασης στη δημόσια υγεία, καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στα συσσίτια των δήμων. Στους περισσότερους δήμους τέτοιες δομές απουσιάζουν παντελώς, ενώ όπου υπάρχουν, όπως στην Καισαριανή, η ποσότητα και η ποιότητα του φαγητού είναι εξευτελιστική.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως αν δεν αντισταθούμε η κατάσταση όλο και θα χειροτερεύει, γιατί πλέον χτίζεται μια νέα κανονικότητα. Αυτή θα περιλαμβάνει 10ωρη εργασία, απαγόρευση απεργιών και διαδηλώσεων, περίφραξη και εμπορευματοποίηση των δημόσιων χώρων, πρόστιμα, βία και πολλά ακόμα. Με δυο λόγια: ανάπτυξη, άγρια αναδιάρθρωση της εργασίας και καταστολή. Η επιβολή της τηλεργασίας και τηλεεκπαίδευσης αποτελεί ακραία επιτάχυνση αυτής της αναδιάρθρωσης. Ταυτόχρονα αποτελεί επίθεση σε όλες τις κοινωνικές σχέσεις και αντιστάσεις μέσα σε εργασιακούς χώρους, σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και στην ψυχική υγεία των ατόμων, μέσω της απομόνωσης και της αποξένωσης.

Αντίσταση - Διεκδίκηση - Αυτοοργάνωση

Δεν μπορούμε παρά να αντιλαμβανόμαστε τα παραπάνω σαν αδικία. Για εμάς το δίκαιο είναι να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε την κάλυψη των αναγκών μας, απαιτώντας τα αυτονόητα από αυτούς που τα έχουν και τα supermarket είναι μάλιστα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για αρχή, λοιπόν, απαιτούμε τη μείωση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, ανάλογα με το ποσό που μπορεί να διαθέσει η κάθε μία από εμάς, ιδανικά χωρίς αντίτιμο για όσες δεν έχουν. Να μην αντιμετωπίζουμε τη φτώχεια σαν ατομικό μας πρόβλημα αλλά σαν ανάγκη για συλλογική δράση. Αν το κάνουμε όλοι, είναι εφικτό.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΙΧΡΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΤΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

Συνέλευση Αδιameσολάβητης Δράσης Βύρωνα, Καισαριανής,
Παγκρατίου, Ζωγράφου | sadvkpz.espinblogs.net
Υπόγειος Ιλίσος, αναρχική κοινότητα αγώνα στα ανατολικά της
Αθήνας | yrogeios-ilisos.espinblogs.net
Σύντροφοι και Συντρόφισσες