

ΤΕΡΜΑ Ο ΦΟΒΟΣ! Το Σεπτέμβρη του 2011, όταν για πρώτη φορά

συναντηθήκαμε δημιουργώντας τη Συνέλευση για δράσεις ενάντια στα χαράτσια, αποφασίσαμε: «κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα για κανένα λόγο είτε αιτία διακοπής ήταν η οφειλή στο χαράτσι είτε η οφειλή στην αξία του ρεύματος». Από την αρχή, είχαμε την πεποίθηση πως το χαράτσι στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η., αν και ήταν άδικο και ληστρικό, ήρθε για να μείνει αφού ο εκβιασμός «ή πληρώνεις ή σου κόβουμε το ρεύμα» έβρισκε πρόσφορο έδαφος πατώντας πάνω στο φόβο του κόσμου μήπως μείνει χωρίς «ηλεκτρικό». Με αυτό το σκεπτικό η πρακτική μας εστιάστηκε όχι στην προσπάθεια κατάργησης του χαρατσιού μέσω νομικίστικων διαδικασιών αλλά στη δημιουργία ενός κινήματος ανυπακοής που, ξεπερνώντας το φόβο του, θα νομιμοποιούσε στην πράξη και συλλογικά την άρνηση πληρωμής του και ταυτόχρονα θα απονομιμοποιούσε την κρατική αυθαιρεσία και τους εκβιασμούς της εξουσίας.

Μετά από 1,5 χρόνο πού βρισκόμαστε: Η κυβέρνηση μας ενημερώνει πως το χαράτσι θα συνεχίσει να εισπράττεται μαζί με το λογαριασμό της Δ.Ε.Η. και το 2013, καταπατώντας ακόμη και τις αποφάσεις των δικών της θεσμοθετημένων οργάνων όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενώ η αξία του ρεύματος αυξάνεται συνεχώς, νέοι φόροι προστίθενται (αλληλεγγύης, επιτηδεύματος) και στον εκβιασμό για διακοπή του ρεύματος λόγω αδυναμίας πληρωμής προστίθενται οι εκβιασμοί για πλειστηριασμούς και παρακρατήσεις μισθών και συντάξεων όταν τα χρέη υπερβούν το προκαθορισμένο ποσό που οι κρατούντες συνεχώς μειώνουν προς τα κάτω.

Εμείς τι κάνουμε; Μπλοκάρουμε τους εργολάβους που εκτελούν τις εντολές διακοπών ρεύματος, περιφρουρώντας τις γειτονιές μας, ενώ, ταυτόχρονα, ενημερώνουμε τον κόσμο για τις δράσεις μας και τον καλούμε να τις ενισχύσει. Συνεχίζουμε να ενώνουμε τα κομμένα ρεύματα σε όσους μας καλούν. Συνεχίζουμε, με αμείωτη ένταση, τις παρεμβάσεις μας σε Δ.Ε.Η. και εφορίες. Συνεργαζόμαστε στενά με τις όμορες αυτοοργανωμένες και αδιαμεσολάβητες συνελεύσεις συμμετέχοντας κι εμείς σ' ένα ευρύτερο πλαίσιο αγώνα και αντιστάσεων. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε οριζόντια, πέρα και έξω από κόμματα και εκλογικές λογικές, πραγματοποιώντας τις εβδομαδιαίες συνελεύσεις μας, ανοιχτά, σε πλατείες και στέκια των γειτονιών αναφοράς μας. Με λίγα λόγια συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας...

Εσείς τι κάνετε; Συνεχίζετε να στήνεστε στις ουρές της ντροπής περιμένοντας με το υστέρημα, τα δανεικά και με σκυμμένο κεφάλι να πληρώσετε τα χαράτσια τους; Συνεχίζετε να πιστεύετε πως η αλληλεγγύη για το συνάνθρωπο εκφράζεται αφήνοντας 2 πακέτα μακαρόνια σε κάποιο σούπερ-μάρκετ με χορηγό το μνημονιακό ΣΚΑΪ; Συνεχίζετε να κλείνετε τα μάτια στο γεγονός πως ο γείτονας στην πολυκατοικία σας δεν έχει ρεύμα γιατί εσείς, «ελαφρά τη καρδία», αφήσατε να μπει ο εργολάβος για να το κόψει ή να του πάρει το ρολόι; Για πόσο ακόμη θα συνεχίζετε να απέχετε από τον αγώνα βρίσκοντας συνεχώς αστείες δικαιολογίες, περιμένοντας το νέο μεσσία - ηγέτη που θα σας σώσει;

ΞΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΠΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΣΕ ΚΑΤΟΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΜΑΣ:

- 3/4 στην πλατεία Μεσολογγίου, στο Παγκράτι.
- 10/4 στην πλατεία Κάραβελ, στην Κάτω Καισαριανή.
- 17/4 στην πλατεία Τερζάκη, στα Ιλίσσια.

- ✓ ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΔΕΗ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥΣ.
- ✓ ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΓΕΠΟΝΙΑ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ.
- ✓ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ.

Τηλέφωνο ενημέρωσης, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας: **6983 475657**